



Het Steenwijker koor Cantica Sacra in actie.

# Cantica Sacra voert Carmina Burana op in Grote Kerk

**STEENWIJK** - Het Steenwijker koor Cantica Sacra voert zaterdag 28 april de Carmina Burana van Carl Orff uit. Voor velen een eerste kennismaking, maar voor menigeen ook een 'feest der herkenning': deze wereldberoemd geworden compositie. Ook in 2005, ter gelegenheid van 750 jaar Steenwijk werd de Carmina Burana ten gehore gebracht. Nu, op veler verzoek, opnieuw uitgevoerd in de Grote Kerk van Steenwijk door Cantica Sacra, met dirigent Claartje van Dokkum. Sopraan Willemien Zwart en tenor Aart Mateboer, inmiddels goede bekenden van het koor en regelmatige concertgangers in onze regio, nemen de solopartijen voor hun rekening. Pianoduo Afke Wiersma en Philine Coops vormt, samen met de Slagwerkgroep van Muziekcentrum Westerveld o.l.v. Michiel Gerringa, het begeleidingsorkest zoals dat oorspronkelijk door Carl Orff

werd bedoeld. Ook het Kinder- en Jeugdkoor uit Steenwijk/Meppel van Scala Centrum voor de Kunsten o.l.v. Jannie de Vries werkt mee aan dit bijzondere concert.

De Carmina Burana, een collectie Middeleeuwse liederen die in 1803 werd ontdekt in een benedictijnenabdij in Beieren, werd in 1935 van nieuwe muziek voorzien door de Duitse musicus Carl Orff (1895-1982) en als zodanig bekend bij het grote publiek. Het bekendste deel is ongetwijfeld 'O Fortuna', ode aan de godin van het lot. Het leven wordt hierin uitgebeeld als een soort Rad van Fortuin; tegenslag en voorspoed wisselen elkaar af. De liederen werden in de 12e en 13e eeuw gezongen door vaganten, rondtrekkende studenten en monniken, als reactie op het strenge leven binnen de kloosterorde. Belangrijkste thema's zijn de ontluikende natuur, kritiek op de toenmalige wereldlijke

en kerkelijke overheid en verheerlijking van het vrije leven vol drank en liefde.

Het motto van de Carmina Burana spreekt eeuwen na dato, en zeker in tijden van economische en andere crisissen, nog steeds zeer tot de verbeelding: 'Het is belangrijk volop te genieten van de momenten van intens geluk, want het duurt vaak maar even.' Met behulp van prachtige muziek en de sfeervolle ambiance van de aloude Grote Kerk wil Cantica Sacra dus maar wil zeggen: '...als het even tegenzit, niet getreurd! Fortuna draait wel aan het Rad en je komt vanzelf weer bovenaan!'

Het concert begint om 20.15 uur, de kerk is vanaf 19.15 uur open. Kaarten aan de kerk kosten € 17,50 en in de voorverkoop € 15,- via [www.canticasacra.nl](http://www.canticasacra.nl) of bij Foto Jan Vredenburg aan de Woldpromenade in Steenwijk.